

ROUTE 3

Oost, Oosterend, het Noorden en Eierland

1 Het Atelier(tje) op Oost

In mei 2017 heb ik mijn Atelier(tje) geopend op Oost 18. Sinds die tijd ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op het schilderen van portretten. Hierbij maak ik gebruik van diverse technieken en materialen. Door dit te combineren ontstaan er verrassende composities.

Voor mijn portretten, van zowel mens als dier, haal ik mijn inspiratie uit dagelijkse gebeurtenissen.

Oost 18 | Geopend op zaterdag in mei, juni, juli en oktober van 11.00 tot 16.00 uur | www.ciskarook.nl | ciskarook@hotmail.com



2 Atelier Daan van Loenhout

Laat je bij Daan van Loenhout inspireren en verbaas door filosofische kunst. Je ziet in stolpboerderij De Goede Verwachting sculpturen, schilderijen, tekeningen en lichtobjecten. Je kunt met de kunstenaar ideeën uitwisselen en je opladen aan wat te zien is.

Gentweg 1 1794 HK Oosterend
Open op zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak, of als de vlag buiten aan de weg wappert | www.daanvanloenhout.nl
06 1919 7840 | info@daanvanloenhout.nl



atelier
Daan van Loenhout

Gentweg 1
1794 HK Oosterend
Geopend zaterdag 11-17 uur en op afspraak
Telefoon 06-19197840



Route 3 25

6 Natuurboerderij Plassendaal

Natuurboerderij Plassendaal ligt in het mooie natuurgebied Waalenburg. In het winkeltje op de boerderij kunt u keramiek en ansichtkaarten kopen, gemaakt door onze collega's met een verstandelijke beperking.

In augustus en september is onze dahliapluktuin geopend. Met koffie en Textelse kook kunt u genieten van het prachtige uitzicht. Het winkeltje is zelfbediening, u kunt contant betalen met een QR code.

Natuurboerderij Plassendaal, Zaandammerdijk 9, 1793 EN, De Waal | Geopend van april tot en met oktober van 10.00 tot 16.00 uur | www.natuurboerderijplassendaal.nl
info@natuurboerderijplassendaal.nl



7 Woodart



"Hout leeft, hout werkt, hout heeft een ziel en die ziel geef ik vorm"

Dit zijn de woorden van houtkunstenaar/vormgever, Piet de Bruin. Zijn kennis m.b.t. het bomenrijk en houtsoorten ontwikkelde zich van kinds af aan.

Galerie Texel Woodart werd officieel geopend op 29 December 2019. De galerie was daarmee de eerste op Texel, waar alle houtproducten, puur ambachtelijk werden gemaakt en tegelijkertijd geëxposeerd werden. De sculpturen, lampen en tuinbanken worden altijd eerst met de kettingzaag gevormd.

Daarna komen er tal van gereedschappen aan te pas om ieder kunstwerk te voltooien. Ieder kunstwerk is uniek en de bezoekers kunnen het hele jaar rond uitermate verrast worden door de diversiteit aan sculpturen en lampen. Galerie Texel Woodart is een droom, die tot werkelijkheid is geworden. Piet&Lia de Bruin zijn de eigenaars van Galerie Texel Woodart in Midden-Eierland. Lia de Bruin is verantwoordelijk voor de pr. & sales.



Juul Molenaar: Keramiek in de tuin

Ankerstraat 35, 1794BH Oosterend
Mei en Juni in de tuin zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur (september in Hoeksteen) | jih.texel@gmail.com | 0292.318831

Kunst op Texel is mede mogelijk gemaakt door:



30 Route 3

4 Strender Vermaning



Stichting Strender Vermaning
Expositie van Kunst in de Kerk Nostaligisch kruidenierswinkelje en blikkenmuseum. Stap binnen en laat u verrassen!
Binnenbuiten kunt u genieten van koffie, thee, limonade, snoepgoed, ijs en koek.

Gratis Toegang, open dinsdag t/m donderdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.



Stichting Strender Vermaning
Adres: **Peperstraat 26, 1794AK Oosterend**
Openingsuren: dinsdag t/m donderdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur | www.stichtingstrendervermaning.nl
Info@stichtingstrendervermaning.nl

Route 3 27



5 DE EILAND GALERIJ Kunsteland in de polder

Kunst op Texel? Kunst in de polder?

Al in 1978 kreeg de voormalige buurtschool van Zuid- Eierland een kunstzinnige bestemming. Het was een initiatief van de Textelse schilder-tenenaar Niek Welboren. Hij creëerde in het karakteristieke gebouw een royaal atelier en de eerste particuliere tentoonstellingsruimte voor kunst op Texel. Naast de presentatie van zijn eigen werk, werd in de beginjaren ook het werk van andere lokale en landelijk bekende kunstenaars getoond. Gedenkwaardig was de komst en de expositie van Bene Tuki. Ter plekke hakte de beeldhouwer van Paaseiland in 1993 een Moai uit tuftsteen, als blijvend symbool van de verbinding tussen de eilanden.

In de organisch vormgegeven tuin is het keramische werk te zien van echtgenote Kerstin Edelmann, die inmiddels dertig jaar op het eiland woont en werkt. Voor beide kunstenaars is het door water gevormde kustlandschap een onuitputtelijke inspiratiebron. Met de gezamenlijke presentatie van tekeningen, schilderijen en keramische objecten hebben zij De Eiland Galerij vol toewijding uitgebouwd tot "Kunsteland in de polder", een unieke plek voor kunst op Texel!



Route 3 28

Niek Welboren

Het werk van schilder-tenenaar Niek Welboren is geïnspireerd op de tijdloze elementen die het eiland omringen: Water, wolven en wind. Ruimte en beweging zijn belangrijke kenmerken van zijn vaak geabstraherde eilandimpressies. Schetsen en buitenstudies vertaalt hij in het atelier naar royale schilderijen.



Kerstin Edelmann

De keramische objecten van Kerstin Edelmann vinden hun oorsprong in de vormtaal van het omringende water en worden op intuïtieve wijze met de hand opgebouwd. Een kenmerkend motief in haar werk is de spiraal als oersymbool van leven en 'ont-wikkeling'. Haar waterwezens, schelp- en stromingsvormen zijn geschikt voor opstelling binnen en buiten.

Postweg 79 - Zuid-Eierland

De Eiland Galerij is met Historisch Lokaal en Beelden-tuin ingericht voor publiek van april tot eind oktober en geopend van woensdag tot en met zondag, van 10.30 tot 17.00 uur. Voor de instandhouding en exploitatie van het monumentale gebouw wordt eenmalig per jaar vijf Euro entree gevraagd, bij aankoop van werk wordt dit bedrag verrekend. | www.eilandgalerij.nl | 0222-311214



Studio Koopman

GRAFISCH ONTWERPER & BEELDEND KUNSTENAAR
Remko Koopman

Remko Koopman is geboren en getogen in Leiden en sinds 2022 woon- en werkzaam op Texel. Zijn roots liggen in de internationale *Grffiti- en Streetart-scene* waarna hij zich verder heeft ontwikkeld tot grafisch ontwerper en autonoom beeldend kunstenaar. Met een specialisatie in muurschilderingen (*murals*), letterontwerp, comic-illustraties, fotografie, boek-design en installatiekunst. Hij vindt het belangrijk om zijn kennis en ervaring over te dragen aan de jeugd om hen te motiveren creatief bezig te zijn. Daarom geeft hij cursussen bij *Artes* en les als 'cultuurdocent basisonderwijs' op diverse scholen in de regio.



Voor informatie mail naar: info@remkokoopman.nl
T: +31 6 20497161 | www.remkokoopman.nl



Ink-tekeningen in een 'Blackbook' met als onderwerp *Textelse Cultuurfijl*.



Kunstinstallatie 'Remain In Light' te zien bij Juttersmuseum Flora.

Route 3 29